

I.
af Aug Widlof.

Min moder

Det finns på jorden ett trofast hjärta.
Gudmodigt klappar det hvarje dag.
Med helig känsla i lust och smärta,
Det tolkar för mig Guds hjärtelag.

När solen dalar
Och morgon bräcker,
Det till mig talar
Och viljan väcker.

I lifrets växlingar, vår och höst
Det klappar varmt i min moders bröst

Skönt hvarje känsla till lydnad väckes,
Då modersögat emot mig let,
När handen vänligt emot mig räckes,
När tårar falla för kinden ner.

Likt purpurbranden
Och västerns fläcktar
Med sälla anden
Det härliga mäktar
Att väcka slumrande krafter opp
Till liv och glädje, till ro och hopp.
O hvilken lycka! Mig skänkts en moder,

Som alla dagar förblir sig lik.
I sorgens skuggor bland tårefloder
På hopp och kärlek hon varit rik.

Ur blicken gärna
Sågs ofta glimma
Eh hoppets stjärna
I nattens timma,
Då uti kärlek och tro och dygd
Hon bad för mig och sin fosterbygd.

Hon ensam hoppats på hrad hon trodde.
Då "ödet" lekte vid hemmets härd.
Det frö hon sådde dock mäktigt grodde
Till gyllne skördar för ljusets värld.
Så flydde tiden,
Och dagar svunno,
Men glädjen, friden
Dock återfunno
I hemmets lycka sitt hopp, sin tro,
Då sorgen vaggat sitt barn till ro.

Där sorgen vandrat nu friden blommar,
Där "ödet" lekte är glädjens hem,
Där kölden glänste är vår och sommar,
Men själf jag vandrar långt bort frändem
Som lugnt med friden
Så hoppfullt leka,

2. Forts. på Min moder
Av Aug. Widløf.

Dem stör ej striden,
Dem änglar smeka.
Där klingar sången så varm och skön,
Där beder moder för mig sin bön.

Hvad stort, hvad himmelskt på jordentinnes,
Det återspeglar min moders bild.
Hvad helgad tanke af henne minnes,
Det gör mig kärleksfull, god och mild.
Hon gudingifret
Mig riset lärde,
Med helga lifvet
Min tanke närde.

Och lifrets runa stod tecknad klar
I guda blicken hon alltid bar.

Hvad vore hemmet förutan moder?
En bleknad vård utan solens glans,
En öde grafgård med sina stoder,
En dyster boning, där hem ej fanns.
Nej, hon är lifvet
Och ljuset, sången
Förhemmet bliven

Med soluppgången
I edens lundar, en moder här,
Det fanns ej hem förrän hon vär där.

Omoderskärlet! Du ljusets flöden,
Du hälsokälla i lifrets vår.
Du trotsar allt uti kampen, döden.
Lik österns stjärna du för mig går:

Du lyser vägen
Till fadershuset,
Och när för lägen
Jag ser mot ljuset
I lifrets pröfningar lämnad kvar,
Du lyser strålande, mild och klar.

Arskrivet av Gunilla Gåård
i Karlshamn hösten 1971.